



Halsnæs  
Kommune

# Flo-kæret

## – et vandhul genopstår

For 130 år siden drænedes foretagsomme landmænd "Flo-kæret" lige foran dig. Området kunne dermed "nyttiggøres" og her kunne dyrkes korn.

I slutningen af 1960-erne forsumpede arealet dog igen og dyrkning blev opgivet. Arealet groede hurtigt til med pil, birk og ellekrat – en skæbne, der er overgået mange af Danmarks små vandhuller. I 2012 genopstod "Flo-kæret". Naturplejemidler fra Halsnæs Kommune, Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har gjort det muligt at genskabe det oprindelige vandhul.



På linket her kan du se en lille 'før og nu' film



2013

Jimmy Jassen



### Løgfrø – tæt på udryddelse

I 1999 opdagede Danmarks Naturfredningsforening en bestand af den sjældne løgfrø her i lokalområdet. Arten er sjælden på europæisk plan og Danmark er forpligtet til at søge at forbedre dens levevilkår.

Flo-kærets "genopstandelse" er et initiativ, Halsnæs Kommune har iværksat for at sikre og forbedre levevilkårene for områdets meget lille bestand af Løgfrø. Løgfrøen har tidligere været udbredt over hele Halsnæs Kommune, men kendes i dag kun fra Ullerup. Flo-kæret er designet til at være "børnehaven" for løgfrø-haletudser. Disse haletudser er Europas største. Mere end 12 cm! De er meget sky, men på varme stille junidage kan man være heldige at se dem "sole" sig i vandoverfladen.



### Sol og ingen fisk

Gode padde-vandhuller er ren-vandede, med store solbeskinnede vandflader og med lave brinker. Hermed bliver vandet hurtigt varmt om foråret; en varme, der er forudsætning for udviklingen af haletudser. Samtidig er vandhullet helt uden fisk. Alle arter af fisk æder haletudser. Flo-kæret er også levested for Danmarks største salamander; Stor Vandsalamander. Den gemmer sig om dagen, men ved aftenstide ses den på lavt vand tæt på bredden.